

“Jezus’ laten zien in dienstbaarheid komt samen bij Het Passion”

“Eigenlijk ben ik vanaf het begin als vrijwilliger betrokken bij Het Passion. Het is uniek bij Het Passion dat je met zoveel vrijwilligers werkt samen met professionals. Dienstbaarheid hoort een onderdeel te zijn van een christelijke gemeente. Als jij Jezus wilt laten zien, dan doe je dat volgens mij in dienstbaarheid. Bij Het Passion komt dat samen.” Aan het woord is Martje Bijl (69 jaar) en actief als diaken binnen de NGK in Krimpen aan de IJssel.



“Vanaf het begin draai ik, samen met mijn man en vrienden, mee bij Het Passion als vakantie- en stafvrijwilliger. Binnen onze kerk is Het Passion echt een begrip geworden. Familie van de oprichter van Het Passion was actief in onze gemeente en zo raakten we met elkaar verbonden.

Collecterooster

Regelmatig staat dit doel op ons collecterooster. Rondom de collecte laten we een beamerfilmpje of wat foto's zien. Als ik in de gemeente zeg dat ik er volgende week niet ben omdat ik naar Het Passion ben, hoef ik dat niet meer uit te leggen. Ik hoop natuurlijk ook dat andere gemeenteleden gaan kennismaken bij Het Passion. Ik nodig regelmatig mensen uit om een dag mee te komen lopen zodat ze kunnen kennismaken met Het Passion. Ik hoop dat ze daarna ook mee gaan doen.”

Naast de ander staan

Als je Martje spreekt hoor je iemand met heel veel enthousiasme voor Het Passion. “Ik vertel er enthousiast over omdat ik het erg leuk vind om in Hummelo te zijn en ik het er goed heb. Ik hoop dat dat het enthousiasme bij een ander overkomt. Weet je wat uniek is van Het Passion? Dat je met zoveel vrijwilligers werkt én samen met professionals. Bij Het Passion gaat het erom dat je hier gewoon mag zijn, als mens naast de ander. Ik ben steeds weer onder de indruk van de kwetsbaarheid van de gasten. De eerste jaren dat ik ging was ik aan het eind van de dag wel eens helemaal vertwijfeld over de gesprekken en gebeurtenissen in het leven van de gasten. Maar door de jaren heen leer je en begrijp je dat mensen in een situatie zitten en dat niemand daar zelf om vraagt. Ik vind dat heel confronterend en tegelijk maakt het mij dankbaar.”

Kluswerk

Het diaconale werk bij Het Passion omvat naast de vakantie-vrijwilligers die overal vandaan komen ook regelmatig klusvrijwilligers. Ook daar weten ze in Krimpen aan de IJssel raad mee: “We proberen ook te helpen bij klussen op Het Passion. We zoeken dan de menskracht in de gemeente om dan de klus daar te klaren. We doen daarvoor een oproep in het kerkblad. De hulp komt vaak wel van gepensioneerde gemeenteleden en zij regelen de dingen er voor vaak ook onderling.”

Dienstbaarheid

Martje: “Een kerk moet natuurlijk wel weten van het bestaan van Het Passion en dan moet een gemeente daar ook *feeling* mee krijgen en ervaren dat het echt noodzakelijk is. Dienstbaarheid hoort eigen te zijn van een christelijke gemeente. Als jij Jezus wilt laten zien, dan doe je dat volgens mij in dienstbaarheid. Bij Het Passion komt dat samen. Natuurlijk zijn er veel doelen voor op het collecterooster maar als je twijfelt: kom een dag kijken, loop mee en laat je raken door wat er gebeurt.