



## Nabijheid

Het Passion in Hummelo biedt aandacht en nabijheid aan dak- en thuislozen en verslaafden. Menselijkheid zonder oordeel, dat is waar deze medemensen (wij noemen ze gasten) behoefte aan hebben. Het is in de afgelopen jaren aan meer dan 1250 gasten geboden door maar liefst 2500 (vakantie)vrijwilligers. Van onze gasten ging 70% verder naar een betere plek dan waar ze vandaan kwamen. "We zien dat een verblijf op Het Passion veel doet met gasten", zegt directeur Luuk Krol. "Dit is waar ieder mens behoefte aan heeft. En dus blijven we die aandacht geven, omlijst door rust en schoonheid".

Het Passion werkt vanuit het idee dat contact met de ander inspireert tot herstel. Ook contact met de Ander, de Heere Jezus. Contact ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom heeft Het Passion een duidelijke dagstructuur. Die is niet alleen goed voor het levensritme, het zorgt ook op een natuurlijke wijze voor ontmoeting, contact en gesprekken. Vaak alledaags, soms diepgaand. In de landelijke omgeving van onze locatie wordt het leven met elkaar gedeeld. Het levert kostbare momenten op, bij alle lelijkheid die gasten hebben meegemaakt.

Onze nabijheid willen we blijven bieden en de komende jaren verder uitbouwen. Hoe? Door de mogelijkheid te scheppen voor wonen op onze locatie. En door te kijken naar wat werk en bezigheden in de omgeving van Hummelo kunnen bijdragen aan herstel. Zo proberen we langer dichtbij gasten te zijn en versterken we hun eigen kracht die vaak onder de oppervlakte verscholen zit. "Het is een groot geschenk om hieraan bij te dragen", aldus Luuk Krol.



**HET PASSION**  
EVEN OP ADEM KOMEN

"Ellende van gasten kun je niet wegnemen. Je kunt er wel bij zijn. Durf jij erbij te zijn?"

Een vrijwilliger

## EMENDA EN RON NAMEN EEN TIME-OUT IN HET PASSION

# Het voelt als een nieuw begin

**"Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld", zegt Emenda aan het einde van onze ontmoeting nadert. Ze is 10 weken te gast in Het Passion en bijna klaar om de draad van haar leven weer op te pakken. We spraken haar én gast Ron.**

Een schriller contrast is nauwelijks denkbaar: de rust en regelmaat in Het Passion en het roerige levensverhaal van Emenda. "Ik ben getrouwd geweest en heb twee kinderen verloren", steekt ze van wal. "Mijn ex had een aannemingsbedrijf en ik was kapster. Hij kon het verlies van de kinderen niet aan, we konden er niet over praten. Daarom zijn we



uit elkaar gegroeid, is ons huwelijk misgelopen." Bij haar nieuwe partner kreeg Emenda te maken met mishandeling. "En toen kreeg ik op weg naar de school van mijn stiefdochter een ernstig auto-ongeluk." Ook deze relatie liep stuk. Door de gevolgen van het ongeluk kon Emenda niet meer als kapster werken. Ze belandde in een spiraal naar beneden en had na verloop van tijd geen baan, geen uitkering en geen ziektekostenverzekering meer. "Ik wilde alle pijn niet meer voelen en ben gaan drinken en blowen." Een goede vriend drong erop aan hulp te zoeken. Een verslavingskliniek in Groningen wees

haar op Het Passion. "Ik had er nog nooit van gehoord, het begin was moeilijk. Er zijn veel regels en ik was de enige vrouw. Bovendien: je komt jezelf hier enorm tegen. 's Nachts lag ik alles uit mijn verleden te verwerken. Gelukkig kan ik altijd mijn vriend of mijn begeleider Petra bellen." De mix van rust, regelmaat, gesprekken en medicatie werkten echter heilzaam. "Ik begon weer te voelen, werd weer de oude Emenda".

### OUDE LEVEN

Onder haar verleden heeft ze een dikke streep gezet. "Ik ga niet meer terug naar mijn oude wijk in Arnhem, heb ook een nieuw telefoonnummer." Ze is inmiddels weer verzekerd en heeft een uitkering. Er is zicht op eigen woonruimte, binnenkort verlaat ze Het Passion. "Ik zie dit als een nieuw begin. Mijn oude leven was gewoon geen leven. Ik ben dan ook absoluut blij met Het Passion, met deze plek. Ja, het is christelijk, maar het maakt hier niet uit wat je gelooft of wie je bent. Er is geen enkele verplichting en iedereen heeft respect voor elkaar. Wat er ook is, je kunt er hier met iemand over praten. Ik heb me nog nooit zo gevoeld."

### HARDWERKEND

Medegast Ron is inmiddels voor de derde keer in zijn leven een periode in Het Passion. "En ik ben nog net zo welkom als de eerste keer". In zijn jonge jaren liep Ron een trauma. "Vanaf mijn jeugd drink ik alcohol om er mee om te gaan." Hij komt uit een hardwerkend ondernemersgezin. Samen met ouders en zijn zus runde hij een bedrijf in oud papier en archiefvernietiging. Zijn leven bestond hoofdzakelijk uit werken, drinken en af en toe een behandeling of therapie. Tot zeven jaar geleden zijn vader volkomen plotseling overleed. "Ik heb eerst nog een aantal jaren samen met mijn zus doorgewerkt, maar op een gegeven moment heb ik gezegd: nu ga ik eerst aan mezelf werken. Ben beschermd gaan wonen en vrijwilligerswerk gaan doen. Daar ontdekte ik dat ik een mensenmens ben." Hij kreeg echter te maken met een terugval en belandde op straat. Via via hoorde hij van Het Passion.

### NIET-GELOVIG

Ron meldde zich aan en kreeg een plek. "Ik heb er vanaf het eerste begin een stuk humaniteit leren kennen. Ik ben niet-gelovig



## "Men werkt hier vanuit het hart"

opgegroeid en homoseksueel, maar dat speelt hier geen rol: je wordt volledig geaccepteerd. Het voelde direct als een warm bad, mensen werken met zoveel compassie en liefde. Ze begrepen mij." Telkens als Ron Het Passion verliet kwam hij voor de noodzakelijke therapie op een wachtlijst terecht. "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en vervolgens van de muur naar het kastje. De intake was er wel, maar daarna kwam er geen vervolg." Vorig jaar was hij ruim drie maanden in Het Passion, nu is hij er voor de derde keer.

### FRUSTREREND

Na tientallen jaren vol problemen, behandelingen en therapie wil Ron niets liever dan een plek om veilig te wonen en te werken. "Ik ben op Het Passion de bloemen- en tuinman, houd de terrassen netjes, ben echt een buitenmens." Natuurlijk wordt hij soms met zichzelf en zijn verleden geconfronteerd. "Dan loop ik een paar rondjes. Het mooie is dat er altijd wel iemand is om bij aan te kloppen. Even met iemand praten in gewoon Nederlands. De meeste mensen die hier komen zijn het klinische geouwehoer van instellingen zat", vertelt Ron, die zich met de dag sterker voelt. Zijn toekomstperspectief? "Eerst hier resetten en herstellen, dan de therapie krijgen die ik nodig heb om mijn trauma te verwerken. En dan aan de slag met bijvoorbeeld demente ouderen, het liefst in een omgeving met natuur." Ron rekent er niet op dat hij nog een vierde periode in Het Passion zal verblijven. "Of het moet zijn als vrijwilliger."

## Het Passion in zeven zinnen

- 1 | Time-outvoorziening voor gasten: dak -en thuisloze en verslaafde medemensen
- 2 | In de nabijheid van diaconale vakantie-vrijwilligers en vaste vrijwilligers
- 3 | Onder begeleiding van hbo-geschoolde professionals
- 4 | Op een landelijk gelegen boerderij in Hummelo (Achterhoek)
- 5 | Samen het huishouden doen, samen werken en samen ontspannen
- 6 | Waar gasten op adem komen en nieuwe keuzes kunnen maken
- 7 | Waar vrijwilligers iets voor anderen kunnen betekenen en een onvergetelijke week beleven



## "Prachtige combinatie"

Hij is vanaf het begin betrokken bij Het Passion, oud-voorzitter Wim Korf. "Piet van Pelt vroeg mij in 2005 om mee te doen, eerst als meewerkend teamlid, later als voorzitter van het bestuur. De voornaamste taak als voorzitter? Het creëren van een goede sfeer en ervoor zorgen dat het proces beheersbaar blijft, ook financieel. Ik heb mij zo'n jaar of tien met veel passie ingezet voor Het Passion. De combinatie van dak- en thuislozen een nieuwe levensbestemming geven en vrijwilligers een andere kant van de maatschappij laten ontdekken is prachtig."

De bestuurswisseling viel samen met de komst van directeur Luuk Krol, waarmee aan de rol van Korf een voorlopig einde kwam. Een paar jaar geleden heeft hij zich, samen met zijn medebestuurders van toen, op verzoek van het nieuwe bestuur nogmaals ingezet. "De doorontwikkeling in de breedte is goed op gang gekomen. De samenwerking met andere organisaties, zoals Terwille en Tot Heil des Volks, is van groot belang. Ik wens Het Passion nog veel ontwikkeling in de breedte toe, met hopelijk meer locaties. Er is nog genoeg te doen!"

## "Het had mij ook kunnen overkomen"

Dick en Joke Kemeling waren 10 jaar nauw betrokken bij de time-out boerderij. Joke: "In de beginfase met het opknappen van de boerderij, later gingen we er jaarlijks enkele keren heen. We hebben er vooral geleerd dat het leven anders kan gaan." "Het heette fifty-fifty maar de vakantie schoot er wel eens bij in", vult Dick aan. "Het werk nam je in beslag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Soms vroeg je je bij gasten af: hoe is het mogelijk. Vrouw kwijt, baan kwijt, huis kwijt. Maar vaak dacht ik: dit had mij ook kunnen overkomen. Het was mooi om al die jaren iets te kunnen betekenen voor mensen."



## "Ergens een verkeerde afslag genomen"

Jack en Trieneke van Berkum woonden indertijd in Silvolde, Jack was er diaken. Zo'n jaar of tien geleden hoorde hij over Het Passion, dat toen nog in de kinderschoenen stond. "Ik zei tegen Trieneke: dit is echt iets voor ons, we kunnen dit samen doen, elkaar ondersteunen en ook blijdschap delen." Het echtpaar is meerdere weekends per jaar stafvervanger en vallen in als directeur Luuk Krol met vakantie gaat. Trieneke: "Je bent er net een moeder van een groot gezin. Als ik aardappels aan de eettafel ga schillen, komt er altijd wel iemand met je praten."

Die gesprekken zorgen voor veel begrip. "Mensen oordelen zo snel, zonder de achtergronden te kennen. Dit werk maakt je dankbaar en klein." Mooie momenten zijn er voldoende: de jongen die een baan vond bij een hovenier die ook woonruimte voor hem regelde. De man die zes jaar op straat zwierf en na de dood van zijn hond in Het Passion kwam. Hij was zo blij dat hij - eenmaal geregistreerd - een bril kon krijgen. "Dat zijn gave momenten. De meeste gasten van Het Passion hebben gewoon pech gehad, ergens een verkeerde afslag genomen. Het is mooi om te zien hoe ze dan weer opbloeien."

## "Het buurtcomité? Al jaren opgeheven"

Bernard en Ria Regelink zijn directe buren, het land behorende bij hun melkveebedrijf ligt rond Het Passion. "Bij de start van Het Passion heerste er onrust in de buurt, er was sprake van een zekere weerstand. Buren maakten zich zorgen over de veiligheid, met name van hun kinderen. Er is toen een buurtcomité opgericht. Het Passion heeft de buurt goed geïnformeerd, er zijn duidelijke afspraken gemaakt." Eén van die afspraken is dat gasten alleen onder begeleiding buiten Het Passion komen. "Als iemand toch eens buiten de poort komt, dan wordt die teruggestuurd."

Het buurtcomité kwam met enige regelmaat op het Passion voor overleg. "Daar zijn we mee opgehouden, alles verloopt volgens de afspraken. We vinden dat ze goed werk verrichten op Het Passion, daar staan we zeker achter. Het terrein ziet er netjes uit en is goed onderhouden, we zwaaien af en toe naar de mensen. Ook hebben we een goed contact met de mensen die er werken. Luuk komt af en toe op de koffie, hij is natuurlijk ook gewoon onze buurman!" En het buurtcomité? "Dat is al jaren geleden opgeheven."



## Structuur is goed voor gasten

"Je verwacht dat gasten houden van een ongestructureerd leven, maar dat is juist niet zo. Ze kunnen een heel gestructureerd leven leiden. Dat zie je aan tafel waar het er netjes aan toe gaat. Dat hoor je aan het taalgebruik dat netjes is", zegt één van de vrijwilligers. "Dat we ze die orde aanbieden is heel sterk. Gasten staan op een kruispunt in hun leven. Structuur helpt dan om de goede richting te kiezen."

## Met veel moed op zoek naar nieuwe mogelijkheden



Gert-Jan en Karianne Veerman zijn twee weekends per jaar stafvervangers, ze doen dit samen met Heidi en Tom. Gert-Jan: "Via Karianne haar werk kwam ik in aanraking met Het Passion. Via dit werk leerde ze Heidi kennen. Toen Karianne en Heidi niet meer in Hummelo werkten ontstond het plan om met zijn vieren stafvervangers op Het Passion te worden. Dat doen we nu sinds een jaar of twee, en we doen het heel graag. Het vergt met een gezin wel wat organisatie, onze ouders komen zo'n weekend oppassen."

"We worden altijd heel hartelijk ontvangen, zowel door Luuk als door de gasten. Daarna drinken we met zijn allen koffie en lunchen we. 's Middags gaan we - samen met een aantal gasten - naar Doetinchem boodschappen doen en naar de markt. Daarna koken en eten we en 's avonds kijken we een film of doen een spel. Op zondag is er altijd wel een aantal gasten dat naar de kerk wil, dan gaan we naar de kerk van hun keuze. Na de lunch gaan we met een groep gasten het bos in. Juist tijdens deze wandelingen vinden open gesprekken plaats. Mij valt elke keer weer op dat gasten, die meestal veel hebben meegemaakt, vaak met veel moed en regelmatig vol vertrouwen op God op Het Passion op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden."

# Vrijwilligers van nu |

## LICHAAM ÉN GEEST

“Als het lichaam in beweging komt, wordt ook de geest geactiveerd. Dat is de ervaring van iedereen op en rond Het Passion. Veel gasten hebben weinig doel in hun leven, willen wel iets, maar trauma's en verdriet uit het verleden zitten in de weg. Als je daarover alleen in gesprek gaat, mis je iets, door met het lijf aan de slag te gaan zetten zij stapjes vooruit. Gaan ze nieuwe dingen ontdekken en kunnen ze het leven weer beter oppakken. Praten en doen, die combinatie werkt.”

## PLEK VAN HOOP EN VERTROUWEN

“Natuurlijk, er gebeuren dingen die echt niet leuk zijn”, vertelt een begeleider. “En toch ga ik iedere keer met plezier naar mijn werk. Het Passion is een plek van hoop en vertrouwen. Wie je ook bent, wat je hebt meegemaakt, hiér kun je je verhaal kwijt, mag je er zijn. Het is een omgeving waar gasten naar zichzelf durven kijken en het gesprek met zich aangaan. Dat vraagt moed en lef van henzelf en mensen om hen heen die vertrouwen geven.”

## HET BLIJFT TREKKEN

Al zeven jaar zijn Johan en Arja regelmatig als vrijwilliger te gast in Het Passion en ze denken nog niet aan ophouden. “Het blijft trekken”, vertelt Arja, “het is elke keer een stukje thuiskomen, we zijn dankbaar dat we het mogen doen. Weet je wat het mooie is, je bent gewoon wie je bent.” “En het zijn vooral de gasten die een verblijf bijzonder maken”, vult Johan aan. “Allemaal met hun eigen verhaal. Ze hebben een iets andere levensloop als jij, maar het is steeds weer boeiend om ze mee te maken. Het geeft ons inzicht in de andere kant van de samenleving.”



## Zo helpt ú Het Passion



### GEBED

Bid voor gasten en vrijwilligers. Voor rust, geborgenheid, herstel en specifiek voor gasten: een passend vervolgtraject.



### VERTEL HET DOOR

U kent een dakloze of ontmoet iemand die op zoek is naar zinvol vrijwilligerswerk? Vertel ze over Het Passion!



### GEEF TIJD

Het Passion is voor 70% afhankelijk van vrijwilligers. Geef u op als diaconale vakantievrijwilliger, alleen of met bekenden. U bent dan een midweek aanwezig en draait mee in het dagprogramma van onze gasten. Samen het huishouden doen, samen werken en samen ontspannen. Er is volop ruimte om van de landelijke omgeving te genieten. Meld u aan via telefoon of e-mail (zie colofon op achterzijde). Vaste vrijwilliger worden? Huishouding, groepswerk, weekendstaf, onderhoud? Dat kan ook!



### GIFTEN

Stichting Het Passion is voor 50% afhankelijk is van giften van kerken, particulieren en bedrijven, de overheid financiert de andere 50% via indicaties van gasten. U kunt ons eenmalig of structureel steunen, bijvoorbeeld door een Overeenkomst Periodieke Gift. U kunt ons ook opnemen in uw nalatenschap of een diaconale kamer sponsoren. Ons rekeningnummer staat in het colofon. De stichting heeft een ANBI-status van de Belastingdienst.



### ALS PROJECT

Samen met anderen vanuit je kerk of bedrijf een diaconale activiteit op ons terrein uitvoeren op een zaterdag in het jaar.



## INTERVIEW PAUL BLOKHUIS

### Staatssecretaris van Volksgezondheid

#### Wat kan nabijheid in uw ogen betekenen in het verminderen van het aantal plekken in de nachtopvang en het voorkomen van uitval uit het maatschappelijke leven?

Als het ons lukt om mensen vooral in hun eigen omgeving te helpen, dan zal het aantal plekken in de maatschappelijke opvang flink kunnen afnemen. Dit vraagt wel om een andere manier van denken en werken. Zo moeten we zorgen dat we mensen voldoende begeleiding kunnen bieden, vooral ook op de momenten dat zij zelf aangeven dat nodig te hebben. Dan kan betekenen dat ze de ene week minder begeleiding nodig hebben dan de andere week. Dat is moeilijk te plannen, en dat vraagt dus nogal iets van aanbieders en hun professionals die daar goed op in moeten kunnen springen.

Ik verwacht dat het meerdere jaren duurt voordat we een groot deel van de mensen thuis of in een thuisomgeving kunnen helpen. Dit soort grote veranderingen kosten nu eenmaal tijd. Het zal ons echter ook veel opleveren. De stap naar zelfstandigheid is kleiner wanneer mensen als in hun eigen omgeving in behandeling zijn. En als we mensen met een hulpvraag daar goed bij ondersteunen en niet loslaten tot zij de boel op orde hebben, vergroot dit de kans op een succesvolle en gelukkige toekomst.

#### Hoe kunnen we de rol van vrijwilligers (mantelzorgers) beter waarderen en hun positie versterken?

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen dan ook al onze waardering. Met het Regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een betere positie van mantelzorgers en vrijwilligers. Eén van de uitwerkingen daarvan is het Samen Ouder Worden-traject van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), waarin 40 pilots worden gestart die de positie van vrijwilligers in het samenspel met professionals centraal stellen. Zo wordt o.a. gekeken of vrijwilligers goed zijn toegerust en of het gemeentelijk beleid moet worden aangescherpt. Met initiatieven als de Meer dan handen-vrijwilligersprijzen – waarmee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in het zonnetje gezet kunnen worden en zij geldbedragen kunnen winnen – laten we zien hoezeer we de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers waarderen.

#### Het Passion heeft een aanpak waarin rust, schoonheid en zingeving centraal staan, zo nodig ondersteund door gesprekken (GGZ) en medicatie. Hoe kijkt u aan tegen deze aanpak?

Het is ontzettend belangrijk dat organisaties een omgeving creëren waarin dak- en thuislozen op adem kunnen komen en in hun eigen kracht worden gezet. Die rust kan echt het verschil maken voor hun herstel. Ik heb gezien dat hier bij Het Passion aandacht wordt besteed.

#### “Nabijheid” is één van de pijlers onder de wmo (2015). Hoe krijgt dit gestalte in huidige beleidsontwikkelingen/ nieuw beleid?

Nabijheid is een belangrijk uitgangspunt in de WMO, zeker ook waar het gaat om mensen met psychische kwetsbaarheid en dak- en thuislozen. Gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken partijen willen de ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving van mensen aanbieden. Dat kan hun herstelkansen vergroten. Soms ontkomen we er niet aan dat mensen juist (tijdelijk) uit hun eigen omgeving moeten vertrekken, om het herstel een kans te geven. Het vormt de kern van de trajecten die we in gang hebben gezet om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij het realiseren van de opgaven waar zij voor staan, zoals de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

#### Hoe kijkt u persoonlijk aan tegen ‘nabijheid’ en dan specifiek ten aanzien van mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals de gasten op Het Passion, de dak- en thuisloze medemens?

Nabijheid staat niet altijd gelijk aan dicht bij huis, maar vaak ook aan de aanwezigheid van ondersteuning dichtbij iemand. Ik denk dan vooral aan “gezien worden”, serieus worden genomen als mens, vertrouwen. Bij het Passion heb ik gezien dat mensen daar zo worden bejegend. Je wordt er gezien als mens, met talenten, met mogelijkheden. Wat me bij mijn bezoeken heeft getroffen is de oprechte aandacht voor de medemens. Deze voorziening is niet alleen een pension, maar ook een baken van rust, een plek om te bezinnen en door te starten, gerund door mensen met hart voor de zaak en vooral liefde voor de naaste. Een echt Passion.

#### Welke rol speelt ‘nabijheid’ in uw eigen leven?

Voor mij is het een inspirerend voorbeeld. Ik wil iedereen een kans geven om mee te doen. Zo heeft onze Schepper het volgens mij ook bedoeld. Het is de rode draad in mijn werk. In het leven van ons gezin zie ik ook wat nabijheid betekent. We zijn intus verdrietig door het overlijden van onze jongste dochter Julia. Het warme meeleven van veel mensen in onze omgeving betekent veel voor me. Ik zie daarin Gods liefde.

## Niet over één kam

Verslaving, straat, gevangenis. In deze drie woorden ligt een deel van de levensloop van Nico (46) die in beginjaren van Het Passion te gast was. Wat hij er zich van herinnert? “De warme ontvangst, het thuis zijn, de steun van vrijwilligers”, noemt hij drie punten. “De mensen scheren je daar niet over één kam, iedereen was familie van elkaar. Zo voelde dat.” In de gevangenis is Nico tot geloof gekomen, hij heeft zijn leven ‘op de rit’ zoals dat heet.

De overgang van gevangenis naar Het Passion was wel een pittige. “Niet van het terrein af, geen televisie op je kamer, dat was ik niet gewend. Maar het was alleen maar goed. Ik was blij dat ik iets om handen had, gewone werkdagen om weer in het systeem te komen. En het lekkere eten, dat ben ik ook niet vergeten. Je knapte er ook lichamelijk op!”. Nico is inmiddels 5 jaar clean.

# TERUGBLIKKEN MET MENSEN VAN HET EERSTE UUR

## Zó'n goede tijd

In 2003 komt Piet van Pelt van de ene op de andere dag op straat te staan. Figuurlijk welteverstaan: na een overname wordt zijn afdeling bij een wereldwijd actief ICT-bedrijf gesaneerd. "Samen met mijn vrouw Heleen ging ik op zoek naar iets wat zinvol is voor de samenleving. We hadden geen route, maar begonnen een zoektocht." Die eindigde enkele jaren later in Hummelo.

"Het idee ontstond om dak- en thuislozen op een eigen erf te huisvesten. Met schaven, knippen en plakken hebben we dit idee uitgewerkt. In de slotfase kwam de stichting Ontmoeting erbij en kreeg het time-out concept - met professionele 24/7 begeleiding - gestalte", vertelt Van Pelt. In 2005 vond het echtpaar Van Pelt de locatie in Hummelo, begin 2006 gingen zij er wonen en begon de verbouwing.

### VOLDOENING

Tot mei 2013 zouden Piet en Heleen op Het Passion blijven wonen. Heleen: "Het werk gaf enorm veel voldoening, we kregen heel veel hulp van vrijwilligers, zij kwamen iedere keer weer." "Dat was een gouden greep, het werken met vrijwilligers", vult Piet van Pelt aan. "Praten met een vrijwilliger is voor gasten veel relaxter dan met een professionele hulpverlener." In 2016 ging Piet van Pelt met pensioen. "Het was zó'n goede tijd", besluit Heleen. "We voelden ons aan de hand van de Heere lopen, het mocht allemaal lukken."

### GOEDKOOP

Jaap Bos uit Langerak is vanaf het prille begin betrokken bij Het Passion. Hij was coördinator vrijwilligers en onderhoudsmedewerker bij diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. Daar werkte ook een dochter van Piet en Heleen van Pelt. "Via haar kreeg ik contact met Piet, hij vertelde me over zijn plannen. We hadden direct een klik", vertelt Bos. Samen vonden ze de boerderij in Hummelo, waar hij als vut'ter de vrijwilligers en het onderhoud regelde. "We probeerden zoveel mogelijk zelf op te lossen om zo goedkoop mogelijk te werken."

### GEBOUWD

Bos kreeg het omzien naar minderbedeelden thuis met de paplepel ingegoten. "Ik heb altijd iets met mensen gehad, vooral zij die problemen hadden. Die eigenschap heb ik van mijn moeder geërfd." Bijna 10 jaar zou hij betrokken blijven bij Het Passion. Hij noemt het een geweldige tijd. "Je krijgt meer terug dan dat je er zelf in steekt. Het heeft mij gebouwd in mijn persoonlijk geloof."



## HOOG DIACONAAL RESULTAAT

De stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) financiert diaconale projecten met gelden die afkomstig zijn van PKN-gemeenten. Al voor de stichting formeel was opgericht, diende zich het eerste project aan: Het Passion. "Men had een goed verhaal, we hebben de PDKN daarom versneld opgericht om dit plan te kunnen financieren", vertelt Teun Copier (PDKN).

Hij is vanaf de oprichting betrokken bij Het Passion en heeft de aankoop, verbouw en alle veranderingen van nabij meegemaakt. Copier: "Het is mooi om te zien dat Het Passion zo'n hoog diaconaal resultaat behaalt, veel hoger dan andere instellingen. Ja, daarmee houden ze wat mij betreft de overheid een spiegel voor. Het is de oprechte betrokkenheid van vrijwilligers die het verschil maakt. Gasten zijn altijd als patiënt behandeld, op Het Passion als normaal mens."

## Met dank aan!

NED fire & security, Zutphen  
Bouwmarkt de Tolbrug, Toldijk  
Verheij Toldijk, Toldijk  
E&S zonweringachterhoek, Toldijk  
Cockson Brandbeveiliging, Westervoort  
Pape Rietdekkers, Wijnbergen

Hoveniersbedrijf de Bosboom, Doetinchem  
Hanskamp, innovation for dairy farming  
Buwegs Installatie BV, Doetinchem  
Dato Carnas, Zutphen  
Krb. communicatie, Barneveld  
Sa-Net woonzorg, Doetinchem

Curan Mediacal, Doetinchem  
THdV, Amsterdam  
Reon Aannemers, Spankeren  
WITH Accountants, Alphen aan de Rijn  
Bakker Wiltink, Doetinchem  
DEX Partyrent, Doetinchem

Installatiebedrijf EBIT, Doetinchem  
Ijsboerderij De Steenhoven, Hummelo  
Reformatorisch Dagblad, Apeldoorn  
Welkoop, Toldijk  
Relatiegeschenken.nl

## Colofon

**Realisatie** Krb. communicatie, Barneveld  
**Drukwerk** HAMI Drukkers, Doesburg  
**Fotografie** Dik Nicolai  
**Oplage** 5.000

De Van de Straatkrant wordt verzonden naar diverse diaconieën, kerken, instellingen en belangstellenden. Wilt u één of meerdere exemplaren opvragen? Neem dan contact op met Het Passion.

Wilt u een gast aanmelden voor een time-out, bel tijdens kantooruren 0314-380080 of mail naar [begeleiding@hetpassion.nl](mailto:begeleiding@hetpassion.nl).

Stichting Het Passion  
Torenallee 6, 6999 DD Hummelo  
0314 382 462  
Triodos Bank NL11 TRIO 0781 3226 18

[www.hetpassion.nl](http://www.hetpassion.nl)



## Zó gaaf!

"Rustig verder". Zo heette een vooronderzoek naar de kansen van time outvoorziening Het Passion. Directeur Ed van Hell van stichting Ontmoeting was er nauw bij betrokken, samen met enkele anderen. De naam was wat hem betreft de spijker op z'n kop. "Een moment van rust creëren voor mensen die steeds moeten scoren. Even rust om andere keuzes te kunnen maken. Dat was en is de bedoeling van een time out voorziening. Het was bij de start even gewaagd als fantastisch. Zeker ook omdat we mensen uit de burgermaatschappij samenbrachten met mensen van de zelfkant van de samenleving. Twee werelden die ongedwongen bij elkaar kwamen. Dan ontstaat er contact en dat is zó gaaf!"

"De samenwerking tussen Terwille en Het Passion geeft een unieke mogelijkheid om als gast op een veilige plek op adem te komen en om na te kunnen denken over zijn of haar toekomst."

Terwille



## Wie werken er en wie is er gast?

Sinds twee jaar is Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink de bevoegde voorzitter van Het Passion. Toen ze Tweede Kamerlid was voor de ChristenUnie, kwam ze er voor het eerst mee in aanraking. "Uit een rapport bleek dat Het Passion echt van betekenis is voor mensen die in een neerwaartse spiraal zitten. En ook dat je met hun werkwijze de maatschappij kosten bespaart omdat gasten op een positieve manier verder kunnen na hun verblijf."

Ze raakte dan ook enthousiast over Het Passion. "Het is een plek van rust, waar vrijwilligers omzien naar de gasten. De omgeving straalt ook rust uit, je stapt er een andere wereld binnen." Een bijzondere herinnering is de keer dat ze met haar kinderen Het Passion bezocht om te helpen bij de voorbereidingen van het kerstdiner. "Eén van mijn zoons vroeg na afloop wie er nu werkten en wie er gasten waren. Dat is de essentie: hij zag geen verschil, mooi om op die manier naar mensen te kijken." Wiegman looft de nieuwe ontwikkelingen: "De mogelijkheid om op het terrein min of meer zelfstandig te wonen vind ik een goede aanvulling. De afgelopen jaren hebben we ook vrouwelijke gasten verwelkomd, voor hen is Het Passion óók een veilige plek."

"Wat is Het Passion een prachtige plek waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. De mooie mix tussen gasten, vrijwilligers en hulpverleners in combinatie met de rust en schoonheid maken Het Passion tot een unieke plek van geborgenheid en veiligheid waar mensen zichzelf mogen terug vinden."

Gert Hutten algemeen directeur van Tot Heil des Volks (THDV.nl)